



Μήνυμα του Δημάρχου Λαμιέων
Γιώργου Κοτρωνιά
για την 18^η Μαΐου Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Με αφορμή την 18η Μαΐου, η οποία έχει θεσπιστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων από το 1977 και με το μήνυμα «να γίνουν τα Μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς», γιορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων ενώ το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Μουσεία (μνήμη και δημιουργικότητα) = Κοινωνική αλλαγή».

Άλλωστε το Μουσείο, αποτελεί χώρο – σημείο αναφοράς της ιστορίας κάθε λαού και η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων χώρων, προέκυψε από την ανάγκη του ίδιου του ανθρώπου, να αναδείξει μέσα από εκθέματα και να διαδώσει την ιστορία του.

Βασικοί πυλώνες για τη διαφύλαξη αλλά και τη διακίνηση της πολιτιστικής πληροφορίας, «ζωντανοί» χώροι, που παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στην ιστορία, την τέχνη και τη γνώση, τα Μουσεία προσαρμόζονται στα κελεύσματα των καιρών και αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας καθώς αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς τους. Η τεχνολογία έχει πλέον σταθερή, οριζόντια παρουσία σε κάθε τομέα. Οι διαδραστικές εκθέσεις των μουσείων, μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Σύμφωνο με το πνεύμα της εποχής, το Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, παρά την απουσία συνδρομής και αρωγής από την Πολιτεία, προσπαθεί να επιβιώσει σε δύσκολους καιρούς, προσφέροντας στους επισκέπτες του, εμπειρίες και γνώσεις ουσιαστικές για το ιστορικό μας γίνεσθαι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, έργο αναβάθμισης του εξοπλισμού και εμπλουτισμού του περιεχομένου Πολιτιστικού υλικού.

Εξάλλου, όλα τα Μουσεία της πόλης μας, και της ευρύτερης περιοχής, προσπαθούν να διαφυλάξουν, να διασώσουν και να διαδώσουν το πολιτισμό, την ιστορία, την τέχνη.

Τη μέρα αυτή, ας αναλογιστούμε όλοι την προσφορά αυτών των πολιτιστικών χώρων, στη μόρφωση και τη καλλιέργεια των συμπολιτών μας, και κυρίως των παιδιών μας. Ας βοηθήσει, λοιπόν, ο καθένας, όπως μπορεί, και ας οδηγήσουμε τους νέους να γνωρίσουν την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας.